

AMMS Koerier

Kenia: bouw school

De dorpskern van Karungu heet in de volksmond "Sori." Dat betekent: land dat afdaalt in de zee. Omdat de heuvel waarop het dorpje ligt uitmondt in het Victoriameer. In Sori zwierven veel kinderen



Witte lifter op weg naar Sori

over straat. Maar nu William Otieno daar een schooltje bouwde op verzoek van de chieft, is het probleem aanzienlijk kleiner geworden. Honderdvijftig kinderen bezoeken de school. In Kenia is het schooltje ondertussen afgebouwd. Op de EO gezinsdag van 2004 werd voor de bouw van deze school gecollecteerd. Daarnaast tatte EO Metterdaad in de buidel en vulde de bijdrage voor de bouw aan tot het noodzakelijke bedrag. De ouders van de kleine kinderen zijn vissers en vissen voornamelijk 's nachts op het Victoriameer.

De moeders sorteren overdag de vis terwijl de vaders slapen. De kinderen zwierven overdag bij de straat en dat was een groot probleem in Sori: de dorpskern van Karungu. Daarom vroeg en kreeg de chieft van Karungu hulp van William Otieno, die er voor zorgde dat het geld van de EO goed werd besteed. Zowel enige kinderen uit ons kindertehuis als de kinderen die door Sori zwierven bezoeken nu deze school. Zo werd een plaatselijk prangend probleem opgelost en bezoeken meer dan honderdvijftig kinderen deze school. De school bedruift zich verder zelf en de chieft is verlost van een probleem: met uw hulp!

Ghana: bouw kindertehuis

Het project in Takoradi behelst een aantal fasegewijze stappen die moeten leiden tot dag- en crisisopvang van een aantal straatkinderen met scholing, training en goede gezondheidszorg. Ingezet wordt op een capaciteit voor crisisopvang van vijftig kinderen. Bij dagopvang denken we momenteel aan maximaal honderd kinderen die nog niet naar school kunnen. Voor kinderen die wel naar school kunnen willen we de financiering op ons nemen. Om een goede basis te realiseren kochten we ondertussen grond ter grootte van een voetbalveld en omheinden dat met een muur. Daarna werd gestart met de bouw van de dagopvang. Dat is vrijwel afgerond en ondertussen wordt hard gewerkt aan de bouw van



**Andreas
Manna
Stichting**

het trainingscentrum waar de kinderen scholing, vorming en training kunnen krijgen, zoals het bouwen van Ghaneese drums en het leren van dans en drama. Maar ook kan het gaan om vakonderwijs. De bouwontwikkelingen zijn tot

tweeduizendzesnummertwee

zover zeer voorspoedig verlopen. Toch kon er nog geen verhuizing plaatsvinden omdat de overheid nog achterblijft met het realiseren van de elektriciteit- en watervoorziening op de nieuw ontwikkelde bouwgrond. We zijn erg gelukkig met het feit dat de nieuwe eigenaar van het huidige door ons gehuurde pand nog ruimte biedt om de activiteiten daar voort te zetten totdat de faciliteiten bij de nieuwbouw gerealiseerd zijn. Dergelijke onverwachte tegenvallers zijn in Afrika allerm minst ongewoon! We staan nu voor de bouw van de crisisopvang waar we vooral jonge kinderen willen opvangen die op straat teveel bedreigingen om zich heen hebben. De kosten daarvoor bedragen momenteel omstreeks € 200.000,- en door inflatie kan dat bedrag nog omhoog gaan. Met de architect en uitvoerder ter plaatste is afgesproken dat we proberen dit projectonderdeel uiterlijk september 2009 af te ronden. Daarmee besparen we onszelf inflatiekosten.

Bij een foto

Samuël en Ireen. Hij drie, zij vijf! Hun moeder



Samuel en Ireen

leefde op straat. Daar werden zij geboren. Armoede bracht hun moeder bij dag en bij nacht in de "goot" van de stad Takoradi. Totdat wanhoop haar deed besluiten om de kinderen naar oma te brengen. Zelf vertrok ze en sindsdien zag niemand haar meer. Nu komen ze dagelijks in

onze dagopvang. Oma brengt ze. Samuel's rode haren zijn een bewijs van ondervoeding. Gevolg kan een verstandelijke beschadiging zijn. Ireen is vastbesloten om voor haar broertje te zorgen. De onverzettelikheden op haar gezicht spreekt boekdelen! En het straatjongetje dat tussen hen door naar u kijkt? Hij is gelukkig met uw hulp evenals alle andere kinderen.

Wandelroute Afrika in Drenthe

Daarom voeren we op diverse plaatsen in ons land allerlei acties. Daarbij krijgen we hulp van diverse

organisaties en kerken. Klapstuk is de *Wandelroute Afrika*. In de herfstvakantie lopen we samen met u in zeven dagen de omtrek van Afrika door mooi Drenthe. In de plaatsen die we aandoen, zijn lokale vrijwilligers druk bezig met het faciliteren van het evenement. In de meeste plaatsen organiseren ze een ludieke avond voor de wandelaars, waarbij ook de dorpsbewoners uitgenodigd worden. Het is fantastisch om te zien hoeveel hulp we van alle kanten krijgen. Kortom een heel festijn waarmee we ondertussen veel aandacht kregen en nog meer gaan vragen! We hopen daarmee zoveel geld binnen te brengen, dat ergens in het nieuwe jaar kan worden gestart met de bouw van de eerste fase van de nachtopvang. U kunt zich voor de wandelactie nog opgeven via de website!!

Kenia: uitbreiding

In Kenia is een nieuw probleem ontstaan: het kinderkuis is overvol! Er is een capaciteit voor veertig kinderen, maar William Otieno heeft er inmiddels meer opgevangen. Uitbreiding is alleen mogelijk door in units te gaan werken, waarbij de plaatselijke bevolking nog meer dan al het geval is

wordt ingeschakeld in de zorg voor deze kinderen. Er is door hem nagedacht hoe dit kan worden gerealiseerd. Er is een ontwikkeling gaande waarbij de nood onder kinderen groter is, dan de nood voor opvang van patiënten in het ziekenhuis. De gezondheidszorg heeft zich onder leiding van het medisch personeel steeds meer ontwikkeld in de regionale dorpen, die wordt aangedaan met de ambulance. Dat noemen we de mobiele kliniek. Daarbij wordt samengewerkt met de overheid om de mensen verstoken van gezondheidszorg op te zoeken in de bush. Er wordt bijvoorbeeld hard gewerkt aan vaccinatieprogramma's maar uiteraard krijgen de lokale dorpsbewoners ook de noodzakelijke individuele medische zorg in hun woonplaats. Zo verschuift de zorg steeds meer van het ziekenhuis naar de bush en worden zieke bushbewoners meegenomen naar het ziekenhuis indien nodig. Er ontstond een overcapaciteit in het ziekenhuis en William overweegt dat nu deels in te



Elly troost een vrouw met aids in mobiele kliniek zetten voor de opvang van weeskinderen. Daarbij heeft een deel van het gebouw enige aanpassing nodig.

Bezoek aan projecten

In 2007 worden beide projecten weer bezocht. In Ghana brengen Henk & Wilma samen met Elly & Rikkert in januari een bezoek aan het project. Het ziekenhuis van Karungu draait geheel op de financiële middelen die Elly & Rikkert genereren tijdens hun concerten in den lande. Concertbezoekers worden uitgenodigd om een kleine bijdrage te geven voor onze kinderen in Afrika. De opbrengst uit al die plaatsen maakt het onder andere mogelijk dat wij konden uitbreiden naar Takoradi Ghana, omdat met die hulp een

groot deel van de nood in Karungu Kenia werd opgelost. In augustus gaan Henk & Wilma samen met Jaap en Ineke Veldman naar Karungu voor een bezoek aan het project daar. Jaap & Ineke zijn al enige tijd vrijwillige medewerkers van de AMS in Hoogeveen en zetten zich met veel enthousiasme voor onze kinderen in. Daarom wordt het tijd dat ze zelf de sfeer van Afrika gaan proeven. Zowel in Ghana als Kenia hopen we onze kinderen te ontmoeten en beeldmateriaal te maken van de aanwezige nood, maar ook van de ontwikkelingen ter plaatse. Natuurlijk willen we ook de vriendschap met de coördinatoren, besturen en vrijwillige medewerkers bekrachtigen. Samen met hen de ontwikkelingen bespreken en nadenken over vervolgstappen en nieuwe plannen. Daarom zullen we in Kenia bezien hoe we kunnen uitbreiden in het aantal weeskinderen terwijl we in Ghana ook gaan nadenken over het opzetten van een landbouwproject waar de straatkinderen zich kunnen kwalificeren in het boerenbedrijf. Dit in vervolg op de bouw van de crisisopvang. Grond daarvoor is al gekocht in het plaatsje Agona en daarop worden al gewassen verbouwd die ten goede komen van het project. Gedacht wordt aan de bouw van een eenvoudig boerenbedrijfje en de aanschaf van een trekker met ploeg. Dit is uiteraard toekomstmuziek!

Muziek in Afrika en Europa

In Nederland en Afrika heeft de AMS iets met muziek. Van meet af aan hebben we het lied van de kinderen in Afrika beluisterd. Daar wordt veelvuldig gedanst en gezongen. Het lijden en sterven weerhoudt kinderen daar niet om hun lied te zingen: met grote veerkracht zingen ze het lied van Afrika. Inmiddels zingen kinderen in Karungu en Takoradi het dak eraf! We kunnen u daarover heel wat videobeelden laten zien als u dat zou willen. Het is zodoende allesbehalve alleen kommer en kwel in Afrika. En van een druppel op de gloeiende plaat kan niet meer gesproken worden nu het zoveel kinderen aangaat. En trouwens: ook al was het slechts voor één kind, het zal jouw kind maar zijn! Natuurlijk mogen en kunnen we niet anders dan eerlijk zijn over de grote nood ter plaatse. Maar het is zó geweldig dat met uw hulp al heel wat nood is aangepakt en er reden te over is voor kinderen die in nood waren om met een opgeruimd hart te zingen. De laatste tijd worden ze daartoe nog eens extra

gestimuleerd nadat van de Karungu Kids een CD uitkwam met hun eigen liedjes ondersteund door de muzikale begeleiding van Elly & Rikkert en hun muzikale vrienden. Deze CD met de mooiste liedjes is verkrijgbaar in Nederland en in Afrika en vindt daar zijn weg. Maar inmiddels gaat ie ook Europa in. *Elly* vertelt ons: De Spaanse versie van 'Amani/peace' is tot stand gekomen door Louis Alfredo Diaz die dit voorjaar de opnamen ervan hoorde. We hebben hem de backingtracks gestuurd en hij heeft die doorgegeven aan Sayli

zijn zo blij als we samen zijn. Dan spelen we met ballonnen en krijgen we lekkere dingen. We zijn zo blij met de nieuwe kleren, schoenen en schooltassen die we hebben gekregen. We willen graag dat jullie gauw weer naar ons huis komen. We bidden voor iedereen in Holland zodat God ze zegent en helpt.

Sarah zegt: Met ons is alles oké! Het is al een paar jaar geleden dat jullie bij ons waren en daarom willen we graag dat jullie weer terugkomen. Dan kunnen we weer samen liedjes zingen en dansen in onze kerk. We zijn heel erg blij met jullie omdat jullie ons enorm helpen en jullie geven ons kleren. Daarom danken we God en bidden we dat Hij altijd met jullie is, overal waar je bent. We hopen dat jullie gauw weer komen om met ons te spelen en te zingen. Misschien kunnen we eens samen naar een natuurreservaat gaan. Je weet maar nooit: bij God is immers alles mogelijk?



Perèz, die bij hem in een leefgemeenschap woont. Zij is zangeres en danseres, komt oorspronkelijk uit Cuba. Inmiddels komt hun CD in oktober uit op het label: een Spaanse versie komt in oktober en een Griekse volgt volgend jaar." Zo doet Nederland Afrikaanse kinderen zingen en in steeds meer delen van Europa is hun gezang te horen! Voor de hulp die ze krijgen hebben de kinderen in Karungu een map gemaakt met dankbetuigingen aan het adres van Elly & Rikkert bij hun veertig jarig jubileum. Getekend en geschreven brengen ze dat tot uitdrukking, waarvan hierbij een voorbeeld.

Dianah schrijft: "We zijn zo blij als jullie hier zijn. Dan voelen we ons goed! Want samen met jullie zingen en bidden we en dan wandelen we samen naar het Victoriameer en beklimmen de berg Omange. Ook doen we dan de stoelendans. We



- **AMS De Schoof 13 7908 NS Hoogeveen**
- **tel: 0528~273 161 www.andreamanna.org**
- **info@andreamanna.org**
- **NL: ABN Amro Beilen 49 28 23 308**
- **Postbank 68 94 101**
- **België ING Tongeren 335 0527700 66**